

Marc Van de Velde °1943 +2016

Maandag 4 april wordt bestuurslid en mede-stichter van Ten Boome, Marc Van de Velde naar zijn laatste rustplaats op de begraafplaats van Boom gebracht. De plechtigheid heeft plaats om 15.00 uur in het rouwcentrum van André Lenchant aan de Kerkhofstraat in Boom.

Marc is bij het grote publiek bekend als auteur van het boek 'De Bruggen van Boom' dat hij in 1994 publiceerde en waarin hij tot in het kleinste detail de bevrijding van Boom beschrijft.

Iets minder bekend bij het grote publiek is het drieluik 'Geschiedenis van de Socialistische Arbeidersbeweging van Boom' , dat hij samen met geschiedschrijver Alex Vinck (+2007) schreef. Het eerste deel 'Niet bedelen, niet smeeiken , maar moedig gestreden' verscheen in 1978, het laatste deel in 1981.

Zowel 'De Bruggen van Boom' als 'Geschiedenis van de Socialistische Arbeidersbeweging van Boom' zijn niet meer in de boekhandel te verkrijgen maar kunnen wel geraadpleegd worden in het archief van Ten Boome.